

# De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

## DE LIGA VAN AUGSBURG

**L**ODEWIJK XIV weigerde Willem III van Oranje als koning van Engeland te erkennen. Hij verklaarde hem de oorlog. Hij trachtte, noch min noch meer, Jacobus II weer op de troon te helpen en hij lokte een opstand van de Ieren in het voordeel van Jacobus II uit. Die opstand werd echter verpletterd. Achter Willem van Oranje, stak de Liga van Augsburg de kop op te midden van het wapengekletter. Lodewijk XIV stond alleen tegenover allen!



### 3. — HET BOMBARDEMENT VAN BRUSSEL

**I**N 1695 veroverde Willem III Namen op de Fransen. Uit wraak liet maarschalk de Villeroy Brussel gedurende drie dagen ononderbroken bombarderen. Bijna vierduizend huizen werden verwoest, het prachtig stadhuis ontsnapte als bij mirakel. Maarschalk de Humières ging er prat op dat hij in Vlaanderen de mooiste dorpen ter wereld plat gebrand had!



### 1. — ALLEEN...

**L**ODEWIJK XIV moest al zijn vijanden tegelijkertijd het hoofd bieden. Hij leidde zijn legers zelf, omringd door zijn generaals, en hij had puike generaals! Louvois zette Duitsland te vuur en te zwaard. Catinat, overwinnaar van Staffarde en La Marsaille, overrompelde Italië, bezette heel Savoie en zette de keizerlijke legers schaakmat.



### 2. — « DE BEHANGER VAN DE NOTRE-DAME »

**I**N de Nederlanden behaalde de maarschalk van Luxemburg, een gebochelde dwerg een overwinning te Fleurus, te Steenkerke en te Neerwinden. Hij maakte talrijke vijandelijke vaandels buit, zond ze naar Parijs om er de katedraal mee te versieren en kreeg daarom de bijnaam « De Behanger van de Notre-Dame ». Willem III riep op zekere dag ongeduldig: « Zal ik dan altijd verslagen worden door die gebochelde dwerg? » Toen de maarschalk dit hoorde, antwoordde hij schijnbaar verbaasd: « Gebocheld? Hoe weet hij dat ik een bochel heb? Hij heeft mijn rug nooit gezien! » En inderdaad, hij had de vijand nooit de rug toegekeerd! Maar Willem III was taal...

### 4. — OP ZEE...

**O**OK op zee werd gevochten. Frankrijk had dappere kapiteins: Tourville, Duguay-Trouin, Jan Bart. De twee laatsten waren in werkelijkheid kapers. Jan Bart, de dapperste van allen, was een Vlaming uit Duinkerke, toen een Belgische stad. Hij slaagde er in de blokkade van de Brits-Hollandse vloot te doorbreken. Om deze en om nog andere heldendaden, werd Jan Bart door Lodewijk XIV uitgenodigd. De hovelingen bekeken Jan Bart misprizend en vroegen hem o. m.: « Hoe heb je Duinkerke eigenlijk ontzet? » — « Kijk, zo deed ik dat », antwoordde Jan Bart, en met één slag wierp hij enkele hovelingen op de grond.



### 5. — DE VREDE VAN RIJSWIJK

**L**ODEWIJK XIV had het hoofd geboden aan heel Europa, maar hij had zijn vijanden niet kunnen verpletteren. In 1697 tekende hij de vrede van Rijswijk. Hij annexeerde in het geheel niets meer en zag zich zelfs verplicht enkele steden terug te geven. Was hij matiger of wijzer geworden? Neen, hij week achteruit om zijn nieuwe sprong beter te kunnen berekenen. Karel II van Spanje scheen eindelijk gereed om de laatste adem uit te blazen. De kwestie van de troonopvolging was dus weer aan de orde van de dag en Lodewijk XIV lonkte in de richting van Spanje...